

Garfield



Er op uit

door Caroline Vlietstra
Reiskrant.nl/eropuit

STILTE IN DE STAD EN OP HET WATER

Er heerst stilte in de Leidse binnenstad. Niet overal natuurlijk, maar er zijn van die plekjes waar het geroezemoes van de stad niet meer te horen is. De hofjes zijn van die plekken en Leiden telt er wel vijfendertig. En dan is er nog de Hortus, die we misschien wel het grootste hof van Leiden mogen noemen.

Ooit waren 17e-eeuwse hofjes bedoeld voor arme, alleenstaande, bejaarde mensen. Daar mochten ze gratis wonen, als ze zich tenminste aan de regels hielden. Dat Leiden zoveel hofjes telt bewijst hoe rijk de stad was, hofjes werden namelijk meestal gesticht

door rijke mensen die iets liefdadigs wilden doen. Zo komt het dat de binnenstad kleine en grote poorten heeft, waarachter het groen en heerlijk rustig is. Uit diezelfde tijd stamt ook de Hor-



Jean Pesijnshofje.

tus Botanicus, de botanische tuin van de universiteit die in de loop der eeuwen uitgroeide tot een sfeervol park met eeuwenoude bomen. Tijdens het arrangement van Groepswijzer.nl bezoekt u eerst op eigen gelegenheid de Hortus. Na een uurtje komt de gids u halen en neemt u mee langs de hofjes, de verborgen schatten van de stad, waarbij hij of zij het een en ander zal vertellen over hun geschiedenis en eigenaardigheden. Daarna wordt u afgezet bij een gerenommeerd restaurant voor een lekkere high tea. Kosten voor deze 3,5 uur durende begeleide stadswandeling, inclusief

toegang tot de Hortus en high tea: € 37,50.
www.groepswijzer.nl

Stilte op het water

Ontstressen kan in Leidse hofjes, maar natuurlijk ook prima op het water. Zeker in de avonden is het heerlijk om te varen in het avondlicht. Tijdens de 'Vaarttocht De Wieden' vertrekt u om 19.00 uur vanaf Bezoekerscentrum De Wieden in Sint Jansklooster. Tijdens de twee uur durende tocht met een fluisterbootje kunt u lekker onderuit gezakt genieten van alle vogel-, water- en andere natuurgeluiden. Reserveren: www.natuurmonumenten.nl/bcdewieden