

Een leuke dag hebben en nog slimmer thuis komen ook. In Leiden wandel je van een mummie museum naar het pannenkoekenhuis waar de dalai lama ooit heeft gesmikkeld. Bijzonder!

MUMMIES & FLENSJES

MUSEUMSTAD LEIDEN

Leids Ontzet

Waar is dat feestje? Op 3 oktober wordt er flink huisgehouden in de Rembrandt-stad tijdens het wereldberoemde Leidens Ontzet. Kermis, braderie, vuurwerk en natuurlijk gratis haring en wittebrood voor elke inwoner. Leidens Ontzet heeft alles met het Beleg van Leiden te maken. Watskebeurt?

Even bijkomen

Strijk neer bij een van de oudste cafés van Leiden, l'Esperence in de Kaiserstraat. Of peuzel wat handgemaakte krabkoekjes bij Visbrasserie De Poort aan de haven. Liever bootjes kijken met een tosti in de hand? Dat kan bij Dende aan de Nieuwe Rijn. Nog meer lekkere adresjes voor onderweg vind je op anwb.nl/gastvrij.

Op 3 oktober 1574 kwam er een einde aan de maandenlange Spaanse belegering van de stad. Een mooie aanleiding voor een feestje.

Nattigheid...

Toeristen zijn er dol op: een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Maar ook Leiden kan er wat van, qua grachtenaanbod. De teller staat hier op 28 kilometer aan grachten en singels. Struin langs de kades en hop naar de overkant via de vele bruggetjes. Of verken de stad aan boord van een *good old* rondvaartboot.

Klimpartijtje

't Is even klimmen, maar dan heb je ook wat. Vanaf de historische Burcht (uit het jaar 1000) heb je het allerbeste uitzicht op de historische binnenstad. Het grappige is dat de beroemde vesting op een heuvel staat, dus krijg je twee panorama's voor de prijs van één.

