

# Leiden: met de motorhome naar kust en kunst

**LEIDEN** – De combinatie van een weids strand en de dynamiek van de stad speelt als geen ander in de tandem Katwijk-Leiden. Kustplaats Katwijk aan Zee kreeg er recent een gigantisch duingebied bij. Geen 10 kilometer landinwaarts ligt Leiden met zijn oudste universiteit van Nederland, zijn vele musea en grachten. Onze motorhome parkeerden we in Rijnsburg, pal middenin.



*Water is alomtegenwoordig in Leiden.*

Alles bij de hand en je laten voeren waar de wind en de zon je brengen. Dat zijn alvast twee troeven van reizen met de motorhome. In dit geval is dat een Carthago, ter beschikking gesteld door Dicar in Geel. In het verleden waren we al eens onderweg met een huurmotorhome van Dicar. Deze Carthago ligt steviger op de weg maar ook in een hogere prijs categorie. Daarvoor krijg je meer PK's, meer opbergruimte, een koffer waarin je makkelijk twee fietsen plaatst, een mooiere afwerking en een veelvoud van spots om je huis op vier wielen 's avonds extra sfeer te verlichten. "We hebben de Carthago dit jaar voor het eerst mee opgenomen in de verhuurvloot", melden Lou en Sofie van Dicar. "Op die manier kunnen mensen die een aankoop overwegen, al eens proeven van deze klassevolle wagen."

We zijn midden april en de wind is vervuld met bloemengeuren. Naast kust en kunst staat de regio rond Leiden bekend als dé bollenstreek van Nederland. Het wereldberoemde Keukenhof in Lisse ligt in de buurt, maar daar waren we eerder al. Toch kunnen we het niet laten om ook nu weer te genieten van de uitgestrekte bloemenvelden en parkeren de Carthago naast een sterk geurende hyacintenzee voor een fotosessie.

## Klein Amsterdam

Parkeerterrein Haagweg aan de gelijknamige straat ligt ideaal als uitvalsbasis voor Leiden, ook al omdat er aparte parkeervakken voor motorhomes zijn. Maar ook met de gezinswagens is dit de ideale parkeerplaats. Op 5 minuten wandelen ben je in het centrum en voor wie minder

mobiel is, rijden van hieruit gratis shuttlebussen naar eender welke locatie in de binnenstad. ([www.stadsparkerplan.nl](http://www.stadsparkerplan.nl))

Leiden wordt wel eens Klein Amsterdam genoemd, verwijzend naar de vele kanalen die het centrum doorkruisen. Een aantal rederijen organiseert gegendste rondvaarten en wij stappen aan boord bij Bootjes en Broodjes. Het geluk is aan onze kant want we hebben Joris Gerritse als stuurman en gids. Zijn verhaaltjes heeft hij wellicht al vele honderden keren verteld, maar hij blijft dat met een brede smile en veel enthousiasme doen. Eerst een kleine waarschuwing. Sommige bruggen zijn dermate laag dat het glazen dak van het vaartuig flink naar omlaag moet en dus moeten ook de passagiers mee plooiën. Bukken en weer oprichten vormen het geintje tijdens de uur durende rondvaart.

Het elektrische bootje doet verschillende grachten aan, zo ook de Singel, een kanaal uit de 17de eeuw dat het stadscentrum volledig omsluit. We passeren woonboten en varen onder de Rembrandtbrug. Die ligt vlakbij de plek waar schilder Rembrandt van Rijn in 1606 werd geboren. "Naar het huis hoeft je niet meer te gaan zoeken, want dat staat er al 200 jaar niet meer", vertelt de varende gids. Rembrandt bleef tot 1631 in Leiden wonen, waarna hij naar Amsterdam verhuisde. Op de Rembrandtplaats staat een beeld van de jonge Rembrandt dat naar een bronzen portretrelief kijkt. Tegen de muur hangt een keramisch zelfportret.

We varen onder de Karnemelksbrug, Korenbrug en Visbrug, namen die verwijzen naar vroegere



*Joris Gerritse, de sympathieke stuurman bij Bootjes en Broodjes.*



*Stadsgids Ben Albers weet wat al die Vlamingen naar Leiden bracht.*

markten die er in de buurt werden gehouden. De huidige Nederlandse koning Willem-Alexander studeerde in Leiden en we passeren zijn studentenkamer. "Twee huizen ernaast is een internaat uitsluitend voor meisjes, het grootste van de stad", wijst Joris al lachend. "Kijk maar eens hoeveel bellen er tegen de gevel hangen." ([www.bootjesenbroodjes.nl](http://www.bootjesenbroodjes.nl))

## Vlaamse immigranten

Voor meer diepgang hebben we bij het stadhuis afgesproken met Ben Albers, lid van het legioen van lokale stadsgidsen. Die start zijn verhaal in de tweede helft van de 16de eeuw. Veel Vlamingen vluchtten toen voor de Spaanse overheersers naar Leiden en belandden in een stad die actief was in de lakenhandel. "Rond 1625 bestond 67% van de inwoners van Leiden uit vluchtelingen, vooral uit Vlaanderen", vertelt Ben, die zich tijdens een rondgang ontpopt tot een wandelende encyclopedie. Niet toevallig wellicht passeren we de plaats waar uitgeverij Elsevier een vestiging had. Ook de Antwerpse drukker Christoffel Plantijn woonde en werkte een hele tijd in Leiden. De sporen die de Vlamingen, en later ook de Walen, achterlieten in de stad, zijn nu gebundeld in een nieuwe stadswandeling die Ben en zijn collega's van Gilde Leiden begeleiden. Tussen 1 april en 1 november is er dagelijks om 11.30 uur een gegendste wandeling vanaf het VVV-kantoor waar iedereen kan aansluiten. ([www.gildeleiden.nl](http://www.gildeleiden.nl))

Nog een historische bijzonderheid zijn de Leidse Hofjes. Dat zijn kleine tuintjes die vaak achter gevels zijn verstopt maar deels toch toegankelijk zijn voor het publiek. De oases van rust

*“Leiden wordt wel eens Klein Amsterdam genoemd, verwijzend naar de vele kanalen die het centrum doorkruisen.”*



*De regio laat zich opperbest verkennen met een motorhome.*

liggen meestal midden een aantal kleine huizen die bestemd waren voor arme, oude mensen en werden gebouwd door rijke inwoners. Bij de VVV haal je een boekje waarin de hofjes staan opgesomd en ze vormen een mooie leidraad voor een wandeling.

Van een heel andere orde is de Hortus botanicus, de oudste botanische tuin van Nederland. “De Belgische professor Lecluse bracht in 1591 zijn verzameling planten mee naar hier”, doceert stadsgids Ben. “Daaronder ook de tulp. Op die manier lag hij aan de basis van de Nederlandse tulpenhandel.” De botanische tuin ligt vlakbij de locatie waar in 1574 de universiteit van Leiden werd gesticht. Tegenwoordig telt die 20.000 studenten. Ze volgen colleges in gebouwen verspreid over heel de stad. ([www.hortusleiden.nl](http://www.hortusleiden.nl))

### Cool Japan

Geen enkele Nederlandse stad telt zoveel musea op wandelafstand van mekaar dan Leiden. Dertien zijn het er en ze tonen schatten uit heel diverse disciplines. Onze aandacht wordt getrokken door de vele affiches en vlaggen die de tentoonstelling Cool Japan in het Museum Volkenkunde aankondigen. En die is inderdaad cool. De expositie werpt een licht op de extremen binnen de Japanse cultuur, met enerzijds de aloude tradities en anderzijds de populaire beeldcultuur, elektronica en fashion. In de ene zaal hangt een prachtige kimono en in de andere zaal toont een jonge fashionista de hedendaagse street-cultuur. Originele manga's (gestileerde tekeningen) gaan de strijd aan met tv-series als Pokémon. Als aandenken kan je een foto laten maken voor een zeer kleurrijk kunstwerk van Sebastian Masunda en dat meteen naar jezelf doormailen. Cool Japan loopt nog tot en met 17 september 2017. Samen met de tijdelijke expo blijft ook de permanente collectie te bezoeken. Die toont objecten uit cultuurgebieden van over heel de wereld. ([www.volkenkunde.nl](http://www.volkenkunde.nl))

### Een tocht door je lichaam

Compleet verschillend is het museum CORPUS, reis door de mens, waar je letterlijk een tocht maakt door het menselijk lichaam. Dat de locatie ook een populaire bestemming voor een schooluitstap is, bewijzen de tientallen leerlingen die deze donderdagochtend iets luidruchtiger dan de normale bezoeker hun beurt afwachten. CORPUS bezoeken doe je namelijk in groepjes en in tijdsblokken. Wanneer je aan de beurt bent, ontvang je een



*De eerste Hollandse tulpen stonden in de Hortus botanicus.*



Rembrandt kreeg een eigen plein in zijn geboortestad.

audiogids met koptelefoon en kan je reis door het verschillende verdiepingen tellende gebouw beginnen.

Je stapt door gangen die verdacht veel lijken op darmen. Terwijl een stem je vertelt over rode en witte bloedlichaampjes, lichten schermen op en illustreren geanimeerde beelden het verhaal. Met een 3D-bril ontdek je wat zich voorafgaand aan de geboorte allemaal afspeelt in de baarmoeder en eierstokken. De weg van een broodje kaas volg je van mond tot stoelgang. En de functie van het hart krijg je dan weer uitgelegd vanuit een stoel die op de muziek naar alle kanten beweegt. Zo gaat het de hele tijd door. Geen saaie biologies dus, maar interessante informatie op een boeiende manier gebracht. Na de



Bij CORPUS stap je door het menselijk lichaam.

audio gegidste rondleiding kan je je kennis testen, een medische zelfanalyse maken en toffe games spelen. ([www.corpusexperience.nl](http://www.corpusexperience.nl))

### Ontsnappen van Einstein

Geen probleem om de uitgang weer te vinden bij CORPUS. Dat is bij Escape Room 071 wel even anders. Geheel vrijwillig laten we ons opsluiten in de Einstein-kamer voor een allereerste escape-ervaring. "Einstein heeft gestudeerd, gewoond en gewerkt in Leiden", geeft Petra Mensori als verklaring voor het thema. De opdracht bestaat erin om allerlei raadsels op te lossen en je binnen het uur weer naar buiten te begeven door op het klavier bij de deur de juiste eindcode in te tikken. Wat zich binnen allemaal afspeelt, gaan we natuurlijk niet verklappen om



Kleuren schitteren op de tentoonstelling Cool Japan.

je de pret niet te ontnemen. Maar in elk geval zit het spel bijzonder goed in mekaar. En we zijn erin geslaagd om in dik 54 minuten de klus te klaren. Onder de naam Psycho is er nog een tweede kamer en een derde is in aanbouw. ([www.escaperoom071.nl](http://www.escaperoom071.nl))

Afsluiten met een terrasje? Dat kan, uiteraard. Maar het zal je zijn opgevallen dat je in Leiden amper pleinen vindt. Een gevolg van de bouwrijver in de binnenstad. De talrijk aanwezige horeca heeft er wat op gevonden. Ze installeren drijvende pontons op het water en plaatsen daarop tafels en stoelen. Wanneer je omgeving begint te wiebelen, hoeft dat dus niet noodzakelijk van de hoeveelheden alcohol te zijn.

[www.leiden.nl](http://www.leiden.nl)

## Als een keizer in het Koningshof

**RIJNSBURG** – Zoek je een fijne plek in de buurt van Leiden om je motorhome te parkeren? Dan durven we Vakantiepark Koningshof in Rijnsburg, een deelgemeente van Katwijk, aanbevelen. Familiaal, gemoedelijk en kwaliteit zijn begrippen die de uitbaters dagelijks in de praktijk brengen. In het Koningshof waan je jezelf zowaar een keizer.



Dichtbij de kust en de stad maar toch volledig in het groen.

Met Pim en Penny Kromhout is de uitbating al toe aan de derde generatie. "Onze grootouders hadden hier een boerderij en ze begonnen 60 jaar geleden met een kleine boeren-camping", vertellen broer en zus. "Geleidelijk aan is die gegroeid tot de bijna 8 hectare nu." Naast 175 kampeerplaatsen voor caravans, tenten en motorhomes zijn er stacaravans

en jaarplaatsen voor eigenaars met een eigen chalet. En er zijn vooral veel faciliteiten: een binnen- en buitenzwembad, restaurant, snackcafé, speeltuin, vijsvijver, tennisbaan, supermarkt,... "Binnenkort opent bij het zwembad ook een waterspeeltuin", kondigen de eigenaars aan. In de zomer is er een dagelijks animatieprogramma.

### Britse invasie

Het vakantiepark richt zich tot gezinnen met kinderen en senioren die in de buurt komen fietsen en steden als Leiden, Amsterdam en Den Haag willen verkennen. Bij ons bezoek lijkt er een invasie van Britten aan de gang. "Onze pa Flip is ons jarenlang gaan promoten op beurzen en dergelijke in Engeland. Daardoor zijn we voor de Britten een bekende bestemming geworden. Niettemin vormen Nederlanders nog altijd de helft van het aantal bezoekers", legt Pim uit. Vakantiepark Koningshof ontleent zijn naam aan het gehucht waarin het is gelegen. Met fierheid draagt het park een Groene Sleutel-certificaat, wat wijst op een duurzaam beleid. Afval wordt gescheiden, poetsen gebeurt met biologische schoonmaakmiddelen en onder meer de aanleg van een visvijver zorgt voor meer biodiversiteit. In Katwijk zelf runt de familie Kromhout met De Zuidduinen nog een tweede maar kleiner park, hier te midden van de duinen.

[www.koningshofholland.com](http://www.koningshofholland.com)

Reportage: Paul Huysmans