



Home > Lifestyle > Escape

## Boekentip: 'Het Pauluslabyrint' komt tot leven in Leiden

Door Etienne Heylen, 09/06/2017

09/06/2017



©Shutterstock

Recent verscheen *Het Pauluslabyrint* van de Leidense auteur Jeroen Windmeijer, terecht de Dan Brown van de Lage Landen genoemd.



## Pers

De thriller speelt zich volledig af in Leiden. De burgemeester wil het startschot geven voor het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers, maar stort met de hele santenboetiek de diepte in. Wanneer daar een jongen wordt gevonden die niet gewond lijkt maar wel onder het bloed zit en kort daarna een aantal prominente personen verdwijnen, davert de stad op haar grondvesten.

In het boek is een wandelroute opgenomen die je in anderhalf uur langs een aantal locaties voert die in de thriller voorkomen. Een prima manier om op een aparte manier kennis te maken met een bijzonder mooie stad. Eerst huiveren, dan wandelen!

*'Het Pauluslabyrint' van Jeroen Windmeijer werd uitgeven bij HarperCollins. ISBN978-94-027-2230-7.*

Volg Marie Claire op [Facebook](#) en [Instagram](#) om steeds op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe trends inzake beauty, cultuur, lifestyle, food en nog veel meer.

Tags: [Boek](#), [Jeroen Windmeijer](#), [Leiden](#).

<http://marieclaire.be/nl/leiden-pauluslabyrint-jeroen-windmeijer/>