

VERRASSENDE MUSEA IN Leiden

Leiden is een stad om langs grachten en over pleinen te dwalen en met fijne musea, zoals Rijksmuseum Boerhaave en Japanmuseum SieboldHuis.

Leiden heeft een rijke geschiedenis; wandelend door de binnenstad kom je langs hofjes, grachten, monumentale panden en winkeltjes. En je treft er nog niet ontdekte pareltjes aan, zoals Japanmuseum SieboldHuis en Rijksmuseum Boerhaave.

PAARDENMEISJE UIT JAPAN

In een historisch Hollands huis aan het Rapenburg zit Japanmuseum SieboldHuis. Het biedt het mooiste uit het oude en nieuwe Japan: lakwerk, keramiek, prenten, fossielen, herbaria, oude landkaarten en andere schatten. Momenteel kun je de tentoonstelling *Het paard in de kalebas* bezoeken, samengesteld door en met nieuw werk van kunstenaar Charlotte Dumas. Het twaalfjarige Japanse meisje Yuzu en haar paard vormen de rode draad ervan. De naam van de tentoonstelling verwijst naar het spreekwoord *hyōtan kara koma* (een paard dat uit een kalebas verschijnt) en gaat over een legende waarin iets volkomen onverwachts gebeurt. Charlotte Dumas wil de bezoeker van deze tentoonstelling laten nadenken over de interactie tussen mens, dier en natuur. Te zien t/m 25 november 2018. Sieboldhuis.org

OPIUM ALS MEDICIJN

Rijksmuseum Boerhaave is de schatkamer van de wetenschap en geneeskunde. Aan de hand van persoonlijke verhalen van wetenschappers ontdek je hoe hun nieuwsgierigheid, creativiteit en lef de wereld hebben veranderd. De tentoonstelling *Op recept – 350 jaar medicijnen* neemt je mee naar de tijd van spannende kruidenmengsels in Delfts blauwe apothekerspotten en laat de ontwikkeling zien naar de farmacie van nu. Hoogleraar Toine Pieters vertelt in filmpjes over de werking van oude geneesmiddelen. Zo werd in het verleden opium door de stroop gedaan om de kinderen een beetje rustig te krijgen en het middel werd ook ingezet bij een nare hoest. T/m 30 april 2019. Rijksmuseumboerhaave.nl

PARKEERTIP

.....
Parkeergarage
Lammermarkt ligt
op loopafstand
van beide musea.
.....

